

HỘI ÁI MỘ CHA TRƯỞNG BỬU DIỆP NAM ÚC

Tin

CHA DIỆP



LỘC XUÂN HỘI ÁI MỘ CHA TRƯỞNG BỬU DIỆP NAM ÚC 2023

*Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi,
mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. (Gal 2:20)*

Hội trưởng: ông Antôn Nguyễn Ngọc Cường - Mob: 0401 014074

Xin lễ, khẩn hay tạ ơn, liên lạc Mobile: 0433 451 529

Số 55

Năm thứ 05

10/02/2023

- Email: chadiepuccchau@gmail.com
- Trang mạng: www.chadiepuccchau.com

THÁNH LỄ

Bên cha **PHANXICÔ TRƯỞNG BỬU DIỆP**
NGÀY 9 THÁNG 03 NĂM 2023
6.30PM THỨ NĂM

Trong giờ cầu nguyện cha sẽ ngồi tòa giải tội

Ý Cầu Nguyện Tháng Hai Của Đức Giáo Hoàng

Cầu cho các giáo xứ

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo xứ, biết đặt sự hiệp thông làm trung tâm, để ngày càng trở nên những cộng đoàn đức tin, huynh đệ và mở ra đón tiếp những ai thiếu thốn nhất.

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG TẮC SẬY: NƠI TÔN KÍNH & ĐẦY YÊU THƯƠNG

Đền thờ cha Diệp, một đền thờ bề thế với khu nhà thờ, phần mộ, khu nhà trọ, bãi đậu xe... tập nập khách viếng thăm, hầu như mỗi ngày.

Đền thờ Cha Diệp sừng sững gồm nhiều công trình xây dựng mới, cao vọi, khang trang, đầy cây xanh bóng mát và nhất là duy trì được trật tự, dù có lúc quy tụ đến hàng chục ngàn người.

Phần mộ của cha, nơi góc trái khu đền, có rất nhiều người đến quỳ sụp, nằm dài, ôm lấy chân mộ, để cầu xin, khẩn nguyện.

Người ta ước tính có khoảng 80% khách viếng thăm là người lương giáo, tức không phải tín đồ Công Giáo đến viếng. Nhìn cách họ thấp nhang vái lạy cũng có thể nhận ra họ là người Phật tử.

Trong những đoàn khách đến thăm đền, lũ lượt từ khắp các tỉnh miền Bắc, miền Trung, miền Nam và có cả người dân ở ngoại quốc đến từ các tiểu bang khác nhau của nước Mỹ, từ các quốc gia Châu Âu, Châu Úc...

Tại trung tâm người ta chú ý đến một tủ kính lớn trưng bày những miếng ván hòm đã chôn cất thi thể của vị linh mục quá cố, được coi là “người tử đạo” vào ngày 12 tháng 3 năm 1946 tại Cây Gừa, tỉnh Bạc Liêu. Ai đến đây cũng đều tỏ lòng tôn kính ngài một cách kỳ lạ.

Khách hành hương đến phần mộ cha Diệp, người ta phủ phục dưới chân

bức tượng đồng của cha, sờ lấy tay, vai, bàn chân... triu mến. Phần lớn đứng khom người thủ thủ vào tai cha những lời mà người đứng cạnh khó nghe rõ.

Tuy không nghe được, nhưng ai cũng hiểu, đó là những lời cầu khẩn, xin cha một ơn lành, giúp họ được khỏi một chứng bệnh, bán được một ngôi nhà, mua được mảnh đất, hay cầu xin cho tai qua nạn khỏi... Người nào cũng lẩm bảm cầu nguyện, miệng kẻ sát vào tai bức tượng Cha Diệp một cách chân thành, tôn kính và đầy lòng yêu thương...

Trên mộ phần của cha, khách hành hương để đầy những chai nước lọc. Phần lớn người hiện diện ở đó tin rằng họ đặt chai nước ở đây trong giờ cầu nguyện. Khi đã xong họ đem chai nước theo để uống và tin tưởng rằng các lời cầu khẩn bên cha sẽ được “sở cầu như ý nguyện”.

Phía sau ngôi đền thờ có một dọc những tấm bia đá chỉ chút những tên tuổi cá nhân hay của một gia đình được gắn vào đó gọi là “bảng tạ ơn cha” vì cha đã biến mơ ước của họ thành sự thật. Cùng với “bức tường đá nhiều màu” với hàng ngàn ghế đá có ghi tên những người dâng cúng. Sau này, người ta không làm trên bia đá hay ghế đá vì không còn chỗ chứa, mà làm trên đường đi.

Bên cạnh và trước mặt ngôi đền thờ là khu vực buôn bán sầm uất. Quán ăn, nhà hàng, khách sạn, nhà trọ...

dua nhau mọc lên. Du khách sang thì thuê khách sạn chỉ cách ngôi đền chừng vài chục thước. Nhiều gia đình không thuê khách sạn, nhà nghỉ, thì vào trú ngụ miễn phí ở khu nhà trọ trong trung tâm.

Cha Diệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 và bị thảm sát vào ngày 12/03/1946 khi cha chọn lựa việc ở lại với tư cách cha xứ họ đạo Tắc Sậy. Trước khi qua đời cha đã để lại câu nói hùng hồn: **“Tôi sống giữa đoàn chiên và chết cũng giữa đoàn chiên. Tôi không đi đâu hết.”**

Cha bị bắt cùng với 70 giáo dân họ đạo Tắc Sậy, bị lừa đi và nhốt chung tại hầm lúa của ông giáo Sự tại Cây Gừa. Cuối cùng thì người ta tìm thấy thi thể của cha dưới một cái ao sau vườn, với nhiều vết chém sau ót và ngang mang tai, thân xác trần truồng. Thi hài của cha được chôn cất trong phòng Thánh nhà thờ Khúc Tréo.

Năm 1969, hài cốt của cha được đưa về nhà thờ Tắc Sậy, là nơi mà cha làm chủ chiên trong suốt 16 năm.

Năm 1989, ngôi nhà thờ được trùng tu lần đầu và được khánh thành ngày 4 tháng 6 năm 1989.

Nhiều giai thoại nói rằng ngôi đền thờ cha tại họ đạo Tắc Sậy địa điểm hiện nay, từ sau năm 1969 rất lụp xụp, nghèo nàn, nhưng qua thời gian đã biến đổi trở thành trung tâm hành hương nổi tiếng.

Chuyện kể rằng, vào một đêm tối, một chủ ghe thương hồ chở đầy vật liệu xây dựng như gạch, cát, đá, xi măng... dừng chân bên dòng Hậu Gi-

ang, cạnh khu nhà thờ vô tình chạm mặt một linh mục từ phía trên đi xuống bờ sông.

Vị linh mục này nói muốn mua lại ghe vật liệu xây dựng để tu sửa ngôi nhà thờ và suốt đêm ấy, họ đã chuyển vật liệu lên bờ. Sáng sớm hôm sau, ông chủ ghe bước vào nhà thờ nói xin gặp người hồi hòm muốn mua gạch, cát, đá... Ông chứng hứng khi được biết người đàn ông mà ông gặp vào đêm hôm trước là hình bóng của Linh Mục Trương Bửu Diệp, người đã qua đời từ vài chục năm về trước. Quá đỗi bàng hoàng, kinh ngạc, ông chủ ghe xin được hiến tặng cả chiếc ghe chở đầy vật liệu cho họ đạo Tắc Sậy.

Truyền thuyết cũng nói rằng trên đường thương hồ dong ruổi, ông chủ ghe gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, cuối cùng quay trở lại để trả lễ cho cha. Tin đồn lan dần khiến ngày càng có nhiều người đến cầu nguyện. Khi đạt được ước nguyện thì họ lại đến trả lễ. Số tài vật được tích lũy dần để sử dụng vào việc trùng tu, và cuối cùng là xây dựng khu đền thờ uy nghi tráng lệ như ngày nay.

Sự góp công, góp của, để dựng xây một đền thờ và trung tâm hành hương Tắc Sậy nguy nga như ngày nay là kết quả của những tấm lòng biết ơn vì những lời khẩn xin đã được sở nguyện. Chính vì thế mà khách hành hương khắp nơi ngày càng đông đảo đến thăm viếng cầu xin. Phải chăng ơn Chúa đã làm nên tất cả qua lời cầu bầu của cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.

Ý CẦU NGUYÊN & XIN ƠN

XIN CHA CHUYỂN CẦU

- Hội Ái Mộ cha Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên
- Chị Thu xin lễ cầu cho linh hồn Phaxicô Xavie, linh hồn tiên nhân, xin bình an cho gia đình
- Chị Lan xin lễ cầu cho linh hồn Maria Phạm Thị Thế, Anna Hoàng Thị Quý và xin ơn bình an
- Bà Lý xin lễ cầu cho 5 linh hồn Mi-cae, xin tạ ơn và bình an cho gia đình trong năm mới
- Chị Loan Vĩnh Hưng xin lễ cầu cho linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Chuyên, Phêrô Nguyễn Văn Đền, và linh hồn tiên nhân
- Gia đình Tài Chi xin lễ tạ ơn, cầu bình an trong năm mới và cầu cho các linh hồn
- Anh chị Quang Hương xin lễ cầu bình an cho gia đình, cầu cho linh hồn tiên nhân và các linh hồn
- AC Duy Lân xin tạ ơn và xin ơn bình an cho gia đình.
- AC Hùng Huệ xin cầu cho Mẹ được ơn chữa lành
- AC Định Lan, xin lễ tạ ơn cầu cho linh hồn Giuse, Maria, Antôn, Martinô
- Chú Hùng xin lễ cầu cho các linh hồn, xin tạ ơn và cầu bình an cho gia đình
- Bà cố xin cầu cho các linh hồn, tạ ơn và cầu bình an
- Chị Khanh xin lễ cầu cho linh hồn Phêrô và Maria xin tạ ơn và cầu bình an cho gia đình trong năm mới

CẦU CHO NGƯỜI BỆNH

Ông Hai Định, anh Nguyễn Thanh Đạm, ông Nguyễn Hưng Thành, Ông Nguyễn Văn Thắng, Ông Nguyễn Văn Vỹ và anh Nguyễn Văn Đại.

ĐTC CẦU NGUYÊN CHO NẠN NHÂN

TRẦN ĐỘNG ĐẤT

Trận động đất tàn khốc xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm thứ Hai ngày 6/2/2023 khiến ít nhất 9.500 người thiệt mạng và riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ, gần 400.000 người mất nhà cửa.

Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn trước trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, bảo đảm sự gần gũi tinh thần với những người bị ảnh hưởng, và khích lệ các nhân viên cứu hộ.

Ngài nói: “Lúc này tôi nghĩ đến người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất khiến hàng ngàn người chết và bị thương. Tôi xúc động cầu nguyện cho họ và tôi bày tỏ sự gần gũi của tôi với những dân tộc này, với gia đình của các nạn nhân và với tất cả những ai đang chịu đựng thảm họa tàn khốc này.”